

veertiende jaargang

II

mei 1962

DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

FAMILIEDAG OP HEMELVAARTSDAG

31 mei 1962.

=====

Hoe komen we te Arnhem?

Bovenstaande vraag (en misschien zijn er nog veel meer vragen te stellen) is moeilijk te beantwoorden. Laat me beginnen te zeggen: Ik heb uw hulp nodig. Wat is de zaak?

Een touringcar zal rijden vanaf Groningen over Eelde-Meppel. De familieleden uit Groningen en omgeving moeten op een vooraf gestelde plaats bij elkaar komen, b.v. bij het station. Daarna rolt de bus naar Eelde waar ook deze familieleden klaar moeten staan voor het instappen.

In Meppel stopt de bus voor het station. Hierin worden de Friezen ingeladen die met de trein in Meppel gekomen zijn. Degene die geen gebruik kan maken van de Groninger bus komt dus met bus of trein te Arnhem. U ontvangt vroegtijdig trein-, zo mogelijk ook buskaartjes. Dat is reeds geregeld. Ziezo, dat is het dan! Was het maar zo, want daar zullen zich ongetwijfeld moeilijkheden voordoen.

In het bijzonder denk ik aan de familieleden uit Noord-Holland. Nu gaat de nieuwe zomer-dienstregeling van de spoorwegen op 28 mei a.s. in. Op 31 mei is onze grote familiedag.

Ik kan onmogelijk van een ieder bus en trein nagaan.

En hier ligt dus de moeilijkheid. Gaat u het zelf even na en schrijf me zo spoedig mogelijk hoe u reist en hoe laat u te Arnhem kunt zijn, liefst om 10 uur 's morgens.

Bij de spoorwegen kunt u wel inlichtingen krijgen, desnoods hoofdkantoor Utrecht. Laat de dag slagen!

Nijdam's, Wijnia's en Vleer's het beste beentje voor!

Uw voorzitter.

ERGENS KLOPT ER IETS NIET.

Het opschrift boven dit artikeltje maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. U vraagt zich af: Wat klopt er niet? Mag ik u dan eerst een vraag stellen? Is u ervan overtuigd dat alles klopt?

Laat mij u nu eerst vertellen, wat de reden was van bovenstaande regels.

Als ik op een bruiloft van jonggehuwden ook een woordje moet zeggen, dan denk ik altijd aan het spreekwoord: "Schoenmaker blijft bij je leest".

Daar houd ik me dan maar aan. Geregeld heb ik met lesgeven te kampen met een balans. Ik wijs er dan de jongelui op dat, zoals een balans (evenwicht) aan beide zijden de totalen gelijk moeten zijn, dit ook noodzakelijk is in het huwelijk. Er moet steeds balans zijn. Maar ik wou u niet meenemen naar een bruiloft, maar naar een leskamer. Daar hadden we dan een balans te maken. Was er bij de uitwerking ervan een fout gemaakt? Welneen! Dat gebeurt ook wel eens. Er was iets anders waaraan ik moest denken. De twee helften van de balans gingen zo op elkaar gelijken en juist dat iriteerde me. Waarom? Ook ik dacht, zo is het nu ook met mensen. Wij beginnen allen op elkaar te lijken. Wij durven onszelf niet meer te zijn, omdat we bang zijn, dat anderen het raar zouden vinden. Wat blijft er nog over van het eigen leven? Alles wordt zo onpersoonlijk. Wij lopen allen in een uniform. Wat is hiervan de oorzaak? We zorgen te goed voor elkander. Het kind wordt al omringd door de zorgen van de ouders. De gemeenschap omringt ons met wenken (nuttige wenken?), maatregelen en psychiatrische rapporten.

Op zich zelf is dat heel goed, maar wij verliezen hiermede ook het persoonlijke. En als we het persoonlijke prijsgeven brengt dat altijd verarming met zich mee. En juist die verarming zie ik in de tegenwoordige samenleving en niet het minst in organisaties. In een organisatie, laat ik hiermede beginnen, gaat iemand zich bemoeien met anderen.

En dan wordt het zo moeilijk het eigene te behouden. Het moet zo zijn, dat het eigene zich dan pas kon ontplooien. Het eigen leven heeft altijd een geheim, wat wij angstvallig voor anderen verzwijgen. Inderdaad, een geheim.

Wat wij van het eigen leven laten zien is dikwijls een stumperig model. Het wordt geperst in een passende uniform en dan wordt het iets onpersoonlijks.

Zijn we dan zover, dat het een model geworden is dat past in onze straat, dan worden alle verdere uitingen naar dat model gekneed. Het is zoals het gaat in een gezin, waar wij een kind, zo gekneed en gevormd (vervormd) hebben naar het model, zoals het in ons straatje past. Voor het eigene van het jonge leven hebben wij geen oog. En hielden we er dan maar mee op. Welnee, de andere kinderen moeten immers op dat model lijken. Welke buur zou iets kunnen aanwijzen dat dit kind niet juist gevormd is. Het is een pracht model.

Het eigene is immers geheel verdwenen? Ergens klopt er iets niet. Wij moesten toch het eigene opmerken en dat helpen,

opdat het zich kan ontplooiën. De krampachtige spanning van "pas op, wees toch stil, de bureu", moet wijken. Het eigene moet zich kunnen ontwikkelen. Hoe was het ook weer met een balans? De totalen van de twee helften zijn gelijk. De balans zal dan wel kloppen. Daar staat weer voor me zo'n uniform model. Wat ik u toewens. Dat u nog iets bezit van het eigene, dat zich niet in uniform aandient.

De Voorzitter.

FAN IT FRYSKÉ MED.

Genealogysk Jierboekje 1962.

Het is toch wel goed, geloof ik, dat wij in ons familieblad enige aandacht besteden aan het Gen.Jierboekje 1962. De inhoud kan de belangstelling hebben van onze familieleden, waaronder er toch zeker zijn, die graag op de hoogte blijven van wat er in Friesland gedaan en geschreven wordt op het gebied der genealogie. Een hoogtepunt is daarbij toch altijd het verschijnen van het Jierboekje en dat wel om verschillende redenen. Er staat in het Jierboekje een kort overzicht van de werkzaamheden van het Genealogysk Wurkfôrbân gedurende 1960/1961. Leest men dit, dan kan de gedachte boven komen: ik zou toch ook wel eens zo'n bijeenkomst van het Wurkfôrbân willen bijwonen. Daar komen toch wel interessante onderwerpen op het gebied der genealogie ter sprake. Nu dat kan! Ieder is van harte welkom op deze bijeenkomsten. Men behoeft slechts de moeite te nemen naar Leeuwarden te reizen en het Coulonhûs binnen te stappen. Verder geeft het boekje inlichtingen over openbare instellingen, commissies, verenigingen, die op het gebied van geschiedenis, oudheid-, heem-, geslachts- en wapenkunde werkzaam zijn. En daar kan men zijn voordeel mee doen. Genealogische gegevens worden o.a. gegeven van de familie Kutsch door de heer M.J. van Lennep. Dan is er een artikel over de Tjepkema's naar aantekeningen van Sake Tomas, verder een kwarteerstaat van Gerrit K. Pierstra, boer te Deinum († 1940) en zijn vrouw Sieuke F. Stienstra († 1941). De heer J.Y. Feenstra vult een groot deel van het boekje met een uitgebreide genealogie van het geslacht Hoogland, verlicht met enige portretten.

Naar aanleiding van deze genealogie waren door het Wurkfôrban zaterdag 31 maart j.l., Hooglanden uit alle delen van ons land uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Amicitia hotel te Leeuwarden. Op deze bijeenkomst hield de heer Feenstra een inleiding over het geslacht Hoogland. Zeker wel + 250 Hooglanden, jong en oud, hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. En dan moeten wij ook nog noemen het artikel van de heer D.J.v.d.Meer over Beslinga-state te Friens. Friens is een dorpje in de gemeente Idaarderadeel. In en om dit dorpje hebben ook veel Nijdam's gewoond. Zeker zullen die van thuis wel eens hebben horen vertellen over Beslinga-state. Welnu, de heer Van der Meer vertelt in dit artikel op zeer prettige wijze over Beslinga-state en zijn bewoners. Bovendien is het artikel geïllustreerd en van een situatie-tekening voorzien. Wie Friens en omgeving kennen, zullen dit kaartje zeker weten te waarderen.

Nog rest ons te vermelden, dat het boekje opent met een afbeelding van Dr. Pieter Sipma (1872-1961), de grote Friese filoloog en onvermoeide strijder voor het Fries eigene. Aan hem is een "In Memoriam" gewijd. Wie belangstelling voor het Jierboekje 1962 heeft kan het bestellen bij het Genealogysk Wurkfôrban fan de Fryske Akademy te Leeuwarden.

A.Vleer.

Van een neef met zijn vrouw
die samen naar Ned. Indië vertrokken
en daar
ruim 30 jaren leefden en werkten.

Beste Neven en Nichten,

Nu onze neef, de Heer A.Vleer, in de Nijdamstra-Tynge steeds weer aandringt bij neven en bij nichten om toch eens wat te schrijven in ons aller familie-blad en daarmee denkt ons maand-periodiek meer te doen leven als familie-orgaan, kreeg ik één dezer dagen een gevoel van: "Ja Auke, je hebt groot gelijk, eigenlijk kunnen wij allemaal wel iets vertellen van wat wij zo al beleven of beleefd hebben".

Hierop doorgaande, schreef ik Auke, dat ik wel iets kon schrijven over ons doen en laten in het vroegere Nederlands-Indië, als dat tenminste de goedkeuring van de redactie

kan wegdragen. Al vlug kreeg ik bericht terug, dat hij het prachtig zou vinden, dat ik eens wat schreef en dat de redactie dat zeker op prijs zou stellen. Hij ging nog een stap verder en schreef dat het voor de volgende Nijdamstra-boeken zeer belangrijk zou zijn te kunnen vermelden van het leven en werken van een familielid en zijn gezin in het voormalig Ned.-Oost-Indië. En zo heb ik dus A gezegd en wil nu ook B zeggen. Als ik mij dan even aan U voorstel en zeg, dat ik Lourens Vleer ben, zoon van Johannes-Aukesz Vleer en Ypkje Reitsma, geboren te Sneek, 20 januari 1896, geloof ik wel dat het de lezers voldoende duidelijk is uit welke hoek de wind waait, en wil ik maar beginnen bij het begin.

De eerste Wereldoorlog was ten einde. De rond 300.000 Landgenoten-militairen, die onze neutraliteit en grenzen hadden bewaakt, keerden naar hun garnizoenen terug om vervolgens hun plaatsen in een normale samenleving weer in te nemen.

Ook voor mij was die tijd aangebroken. Gemakkelijk was het niet. Na de grote ontreddeering, die een oorlog met zich meebrengt, moest handel en industrie zich weer geheel instellen op vredesomstandigheden en dat gaat niet in een week en een zaterdag. Volop werk was dus niet voorhanden en menigeen was al blij dat hij voorlopig iets te doen kreeg om in de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Zoiets had ik in Bergen op Zoom kunnen bereiken. Wij keken uit naar iets beters.

Op zekere dag stapten wij in Tilburg in de trein om naar Bergen op Zoom te gaan en ontmoetten toen een oud-collega uit de mobilisatie tijd. Hij droeg de uniform van onderofficier van het Koninklijke Nederlands Indische Leger en zag er keurig uit. Al spoedig geraakten wij in een levendig gesprek, waarbij onze oud-collega overvloedige bewijzen gaf idealist te zijn met betrekking tot zijn huidige positie en de toekomstmogelijkheden in Indië. Hij kon goed en vlot spreken en wist zijn toehoorders te boeien.

Het resultaat was, dat mijn vrouw er wel voor voelde naar Indië te gaan. Zelf was ik niet zo overtuigd dat daar onze toekomst zou liggen. Wij wisten ook zo weinig af van dat mooie Land, door een "Multatuli" ook wel genoemd: "De Gordel van Smaragd". De feiten lagen toen zo, dat mijn vrouw bleef aandringen om toch maar naar Indië te gaan, het werk bevredigde mij niet en bij informaties bleek dat meerdere oud-collega's

reeds besloten hadden naar Indië te vertrekken. Langzamerhand verdwenen mijn bezwaren en op een dag zei ik tegen mijn vrouw: "Meisje wij komen daar zeker niet in een paradijs, wij ondervinden daar moeilijkheden, zoals die overal ter wereld aangetroffen worden. Als jij bereid bent met mij die moeilijkheden te overwinnen, waar nodig met de tanden op elkaar en dan niet met het hoofd in de handen gaat zitten zuchten, wel dan ben ik bereid naar Indië te gaan". Zij stemde toe, in moeilijke omstandigheden vooral, voor mij een goede hulpe te zullen zijn waarop wij samen besloten, met hoger Leider als steun in de rug, naar Indië te gaan. "Waar mensensstrijden helpt de Heer" is voor de Christen geen holle spreuk. Wel eigenaardig, omdat wij dat toen nog niet konden weten, maar geheel in de geest van onze voorouders viel dus die beslissing, immers: "Nauw verbonden met de aarde hield hij 't oog omhoog gericht".

Ik ging dus naar Nijmegen en meldde mij bij de Koloniale Reserve. Daar ging alles op rolletjes en wij stapten 29 oktober 1919 aan boord van het M.S."Djambi" met als doel Nederlands-Oost-Indië. Over de reis een volgende keer.

Hoogachtend Lourens.

Het eerste artikel van neef L.Vleer te Tilburg is in deze Tyngge afgedrukt. Als redakteur roep ik hem een hartelijk welkom toe. Ik hoop dat wij nu geregeld een artikel van zijn hand in ons blad zullen aantreffen.

Deze daad is tevens een aansporing voor alle andere leden om ook eens een steentje bij te dragen. Dan wordt ons blad een echt familieblad.

Neef Vleer, ik hoop vele jaren prettige samenwerking.

Redakteur.

GEBOREN:

Hessel,
zoon van

Watte Bruinsma en
Hieke Wijnja.

Walsum, jan.1962.

GEBOREN:

Tietje,
dochter van

Broer Jaarsma en
Elske Wijnja van Sneek.

Oppenhuizen, febr.1962.

GEBOREN:

Marjolein,
dochter van

Joris Wijnja en
Engelina de Rapper.

Sneek, febr.1962.

GEBOREN:

Ronkje,
dochter van

Freeck Wijnja en
Saakje Lageveen.

Oppenhuizen, febr.1962.

GEBOREN:

Steven,
zoon van

Sjoerd Nijdam en
Jeltje de Vries.

Eestrum, maart 1962.

GEBOREN:

Dieuwke,
dochter van

Corn. Boersma en
Botje Winia.

Oudega(W), maart 1962.

ONDERTROUWD:

PETRUS THEODORUS
FLEER,
26 jaar, te Velsen en
ELISABETH CATHARINA
STENEKER,
25 jaar, te St.Nicolaasga.
ST.NICOLAASGA, jan.1962.

ONDERTROUWD:

WILLEM DAM,
23 jaar, te Lemmer
en
AKKE WIJNIA,
23 jaar, te Follega
FOLLEGA, mrt.1962.

GETROUWD:

PETRUS THEODORUS
FLEER,
27 jaar, van Velsen en
ELISABETH CATHARINA
STENEKER,
25 jaar, van St.Nicolaasga.
ST.NICOLAASGA, febr.1962.

lucas van der velde

en

tjerkje bangma

hebben het genoeg kennis te
geven van hun voornemen in het
huwelijk te treden op vrijdag
2 maart a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te akkrum.

februari 1962.

toekomstig adres:

amsterdam, chr.stoetzhof 16
akkrum, kleasterwei 1

jan mayenstraat 10
amsterdam-w.

Gezang 174 : 1.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze innig geliefde en zorgzame man, vader, broeder, behuwdbroeder en oom,

JACOBUS JOHANNES MINK,

in de ouderdom van 67 jaar.

Namens de familie:

H.Mink - Nijdam.

H.Mink.

's-Gravenhage, 18 september 1961.

Deimanstraat 297.

Geen bloemen.

De overledene is opgebaard in één der rouwkamers, Prinsegracht 39. Bezoekuren rouwkamer woensdag van 2 uur tot 5 uur n.m.

De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag a.s. te circa 2 uur, op de Herv. begraafplaats te Pijnacker.

Vertrek van de rouwkamer te 1.15 uur.

† Jacobus Johannes Mink.

Dat bovenstaand overlijdensadvertentie pas heden in de "Tynge" wordt afgedrukt, is de schuld van uw redakteur. Ik bied de familie mijn excuses aan voor dit verzuim. Mijn brief heeft u zeker inmiddels al ontvangen.

Redaktie.

Door een droevig onge-
val nam de Here tot
Zich ons geliefd klein-
zoontje en neefje

STEVEN,

op de jeugdige leeftijd
van 8 jaar.

Veilig in Jezus' armen,
Veilig in Jezus' hart.

Uit aller naam:
S.Nijdam.

Oudehaske, 20 jan.1962.

OVERLEDEN:

JAN POSTMA,
73 jaar, echtgen.van
Eke Wijnia.

SNEEK, febr.1962.

Met grote droefheid
geven wij kennis
van de geboorte van
een
LEVENLOOS DOCHTERTJE

K.VLEER

W.VLEER-van Gosliga

Oudega(W), 11 maart '62

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve zoon,
schoonzoon, zwager en oom

JOHANNES VLEER,

in de ouderdom van 65 jaar.
St.Nicolaasga, 25 maart '62.

Gorredijk:

J.Vleer-Braunius

Koudum:

B.Aukema-Koopman

Leeuwarden:

Jac. Aukema

R.Aukema- de Boer

Elst (O.B.):

Ida Vos-Aukema

J.P.M. Vos

en kinderen.

FAMILIEBERICHTEN.

Vrijdag, 30 maart
is het 12½ jaar ge-
leden, dat

K.WOORTMAN

en

C.WOORTMAN-NIJDAM

in het huwelijk zijn
getreden.

Zij recipiëren za-
terdag, 31 maart a.s
's avonds 8 u. in de
jachtweide van Hotel
Tjaarda.

Oranjewoud, maart '62

Enige vrienden.

28 februari 1962 zal het D.V.25 jaar geleden zijn
dat ùs Heit en Mem

KLAAS DE VRIES en

JELTJE DE VRIES - NIJDAM

getrouwd zijn.

Op vrijdag 23 februari a.s. is er gelegenheid om hen geluk
te wensen in de hal van de Johannes Postschool, ingang
Tweeboomlaan, des avonds tussen acht en tien uur.

TJITTE en ANNY
LÛTSEN en IREEN
KLAASKE
JELIE GERRIT
JOHANNES
FRITS
AUKJE AKKE CORNELIA

Hoorn, 10 februari 1962
Liornestraat 47.

FAMILIENIEUWS.

Mies Stolker heeft donderdag
4-1-'62 in de Vliert in Den
Bosch als beste wielrenner van
het jaar de Gerrit Schulte trofee
in ontvangst mogen nemen. De be-
lofte-beker werd aan Henk Nijdam
toegekend.

FAMILIENIEUWS.

De heer Lambertus
M.Nijdam, vroeger te
Woudsend slaagde te
Eindhoven aan de
Technische Hoge-
school voor het Pro-
padeutisch examen
Electrotechniek,
d.d. 13-2-1962.

Febr. 1962.

Tot ouderling bij de Ned. Herv. Kerk
te Heerenveen (Nijhaske) de heer
S.Wijnia te Heerenveen.

3 april 1962.

Radio- en grammofoonopnamen van koor
van Heerenveense kweekschool.

HEERENVEEN - Het koor van de Rijkskweekschool te Heerenveen staat de laatste weken nogal in de belangstelling. Dat is dan ook verdiend. Verschillende omroepverenigingen hebben na het optreden van het koor in Zwolle en Laren contact opgenomen met dirigent Cor Nijdam.

De primeur van een radioconcert is voor de RONO. In de loop van volgende week zal er een radio-opname gemaakt worden. In mei is de beurt aan de NCRV, die een concert zal uitzenden. Tevens zal er dan een grammofoonplaatopname gemaakt worden.

Op verzoek zal het koor ook meewerken aan het Jeugdfestival, dat in Zuidlaren gehouden zal worden.

Woensdagavond zal het koor zijn zeer gewaardeerde medewerking verlenen aan de grote schoolfeestavond in de Schouwburg te Heerenveen.

Zr. Trien Benes 25 jaar in

Diakonessenhuis.

Maandag 2 april, viert in het Diakonessenhuis te Groningen zuster Trien Benes, een van de diakonessen, haar vijf en twintigjarig jubileum. In deze jaren heeft Zuster Trien veel verschillend huishoudelijk werk gedaan. Ook nu vervult zij een taak in het grote huishouden van het Diakonessenhuis.

Daar zij zich steeds aan haar arbeid heeft gegeven, gaat er veel vriendschap van haar uit.

Zij is eveneens een goede bekende van vele stadgenoten, doordat zij allerlei jeugdwerk heeft gedaan en in het verenigingsleven een plaats inneemt.

HULDIGING SJOUKJE DIJKSTRA.

Ongetwijfeld heeft men zaterdagavond in elke Friese huiskamer waar dit mogelijk was, in spanning toegekeken, hoe de stoere Sjoukje Dijkstra op meesterlijke wijze te Praag de titel "wereldkampioenschap kunstrijden op de schaats 1962" veilig stelde. Het feit, dat zij in Friesland geboren is, zal aan deze grote belangstelling niet helemaal vreemd zijn.

Dinsdagavond a.s. komt zij naar Nederland terug en zal dan op feestelijke wijze in haar woonplaats Amstelveen worden ingehaald en gehuldigd. In samenwerking met de schaatsenfabriek van de Fa. G.H.Nijdam te Oranjewoud zal de "Snitser Skotsploech" voor Friesland aan deze huldiging medewerken.

Na aankomst op Schiphol wordt een stoet geformeerd, waarin behalve de Snitser Skotsploech ook nog twee muziekkorpsen van de partij zijn. Daarna heeft in een feestzaal de huldiging plaats, waarbij radio en T.V. aanwezig zullen zijn.

DE TROUWE GODS

Wat twinkelen
En pinkelen
Wat schitteren
En spitteren
Wat flikkeren
En blikkeren
is dat?

Wat een kleurenkoralen
Plots prijken en pralen
Aan 't Hemelazuur!
Wat 'n lichtende transen....!
Hoe snellen de glansen
Door 't avonduur!

O !.....'t Zijn er de sterren
Heel hoog en heel verren
Aan 't firmament
't Zijn de lachende lonken
Van 't avondvuurvonken
Die de Hemel ons zendt!

Hóór 't kleurengespetter
En 't lichtengeschetter
't Kolorieten-geschal!

't Is krustallengesperank
Héél d'avondstond lank
Voor den Heer van 't Heelal!

Hóór ! de flonkercimbalen
Doorklinken de zalen
Van 't Hemelse Blauw.....

Nú weet ik 't beduiden
Van 't lichtklokken-luiden
't Is - Gods eeuwige - Trouw!

Zó twinkelen
en pinkelen
Zó schitteren
En spitteren
Zó flikkeren
En blikkeren
De sterren van 't Blauw!

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING:

Voorzitter: T.Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden,
Tel.05100-22167
Secretaresse: M.H.Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21,
Leeuwarden, Tel.05100-21232
Penningmeester: C.v.d.Schoot Azn., Leeuwarderweg 63, Sneek,
Tel.05150-2028

L E D E N:

P.Agema - Wynia, Hantumerweg A 59, Dokkum.
H.Nijdam - Smit, Boerhaavelaan 113, Groningen.
M.P.Wienia , Nieuwedijk 75, Lemmer.
A.Vleer , H.Sytstrastraat 18, Sneek.

=====

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAMSTRA-
STICHTING, Sneek.

FAMILIEBLAD: "De Nijdamstra-Tyng". Lid/abonnees betalen
f.4,25 per half jaar. Donateurs (leden)
f.1,-- per half jaar.

REDAKTEUR: T.Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: A.Vleer, H.Sytstrastraat 18, Sneek.
Tel.05150-4339.

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR
aan: Harmen Sytstrastraat 18, Sneek
zo mogelijk met opgave van nieuw adres.

.....