

Twintigste jaargang

februari 1960.

# DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN  
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

### HARTTRANSPLANTATIE.

Het was december 1967 toen in de kranten het bericht verscheen, dat specialisten in een Zuidafrikaans ziekenhuis, een hart van een overleden? vrouw hadden overgebracht in het lichaam van een levende man, die lijdende was aan een hartkwaal. Toen we dit bericht lazen, stond bijna ons hart stil. Hoe is zoiets mogelijk! Jammer, later kwamen de berichten dat zich complicaties voordeden van longontsteking en witte bloedgeeltjes. De man is in de nacht van 20-21 december overleden. Toen ik dezer dagen hierover nadacht, heb ik eens een encyclopedie geraadpleegd en daarin las ik dat een hart + 300 gram zwaar is en gemiddeld 70 maal per minuut 100 cm<sup>3</sup> bloed verplaatst. Ja, er stond nog veel meer van maar dat ging boven mijn lekenbegrip uit. Genoeg ervan. Waar ik het nog wel even over wil hebben, is het woord "hart" dat zo vaak verweven is in onze taal. Ik weet nog best dat, in de tijd van ons verloven en trouwen als wij een aardig cadeautje gekregen hadden en lieten het mijn moeder zien, dan kwam steenvast het: "Zet je hart er niet op". Of zo wij haar eens een bezoekje brachten en wij waren erg rustig dan was het gauw: "heb je iets op je hart?". In een oud schoolboekje vond ik heel wat uitdrukkingen hieromtrent. Ik laat enkelen volgen: Het hart op de tong dragen. Het is een pak van mijn hart. Een riem onder het hart steken. Ons hart ophalen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Lezer, u zult nog wel meer uitdrukkingen kennen waar het woord "hart" in voorkomt. Ik wil u er nog even op wijzen op het zinnetje dat wij vaak onder een brief zetten van: "Hartelijk gegroet" of "hartelijk geluk gewenst". Elkander gelukwensen is heel goed dat is dan een harte wens. En nu mijn wens! Ons ledental gaat ietwat achteruit. Niet dat er veel "bedankjes" binnenkomen, wel neen, de laatste jaren geen één, maar door sterfgeval gaan wij toch, zij het dan heel heel langzaam achteruit. En dat mag niet. Onze harte-wens moet in ons levendig blijven: Alle Nijdam-Wynia's en Vleer's lid van onze stichting. Om dit te verwezenlijken is niet het werk van een paar mensen. Wij allen moeten onze schouders er onder zetten. Allen slechts één lid aanbrengen, dat zou reeds hartversterkend zijn. Laat dan in 1968 mijn harte-wens in vervulling gaan en uw antwoord: Wij doen het van harte.

De voorzitter.

Onze stichting heeft ten doel gegevens te verzamelen van ons voorgeslacht. Dat is dus wroeten in het verleden. Van de hand van nicht E. Vleer-Jagerman laat ik een artikelje volgen dat nu eens niet gaat over het verleden maar over de toekomst. Zoals de schrijfster het ziet (verwacht) in het jaar 2000.

Red.

EN DAT IK NOU OP DAT IDEE GEKOMEN BEN.

Ja juist, U zegt het zelf: de mannen maken de dienst uit op allerlei vrouwelijk terrein. Nog steeds! Zelfs het gebied van de mode, is er iets meer specifiek vrouwelijk, wordt door de man beheerst. Maar er komt al verandering in. Gelukkig!

Neem ons huis. De vrouw bivakkeert daar het meeste in en moet 't schoonhouden. Een attente en slimme man kwam eens op het idee de keuken, het domein van de vrouw, te moderniseren. En wat werd het? Een laboratorium! Zo wit en zo hygiënisch, dat je 't gevoel hebt een wit jasschort aan te moeten trekken en je groenten onder de microscoop te leggen, met het gevolg, dat je voor je leven niets meer met smaak door je keel kunt krijgen.

Als een vrouw de hand gehad had in een nieuw ontwerp, dan had ze beslist het accent gelegd op gezelligheid en de doelmatigheid zeker niet vergeten. Want wat is de logische functie van de dagelijkse gastvrouw van het gezin? Juist, dat je, beginnend in de vroege ochtend een lekker kopje thee bij haar kunt halen, alvorens in de badkamer te duiken. En daarna een zo van het vuur gebakken eitje verorberen of een knappend geroosterde boterham. Na dit ontbijt in de gezellige keuken, voor haar geen gesleep van vaatwerk enzovoort van de kamer naar de keuken. En 's avonds, als er een feestje wordt gegeven, zwenkt de muur naar de kamer omhoog of opzij en is diezelfde keuken een uitgezochte bar, waar zij al mengend en mixend het middelpunt en een gastvrouw kan zijn die er bij is. Ik geloof niet dat een vrouw ooit op het idee van flatwoningen was gekomen. Niet omdat ze daar niet intelligent genoeg voor is, maar ze is er te intelligent voor. Ze weet bij voorbaat dat dat donderen moet worden.

Als een man de ingeving krijgt eens iets te ondernemen op het gebied van het beenwerk van de vrouw, ontwerpt hij lieslaarzen, die het mens, tenzij ze wadwandelaarster is, nooit nodig heeft. Een vrouw die aan haar onderdanen denkt, ontwerpt een huis, waarin de verwarming niet op enkele punten is, ook niet "centraal" bij de ramen, maar zij verkiest een warme vloer. Want met warme voeten ben je helemaal warm. Juist vrouwen hebben enorm veel last van koude voeten, met alle daaruit voortvloeiende kwaaltjes. Deze verwarmingsmethode wordt veelvuldig toegepast in Canada. In het basement van het huis, waar tevens de garage, badkamer en een grote ruimte is voor knutselen en tienerfeestjes, staat de kachel die door roosters in het plafond de warmte naar de bovengelige verdieping voert.

In de plaatsing van de huizen ten opzichte van elkaar zou een vrouw dunkt me ook wel eens verandering willen brengen. Wanneer men de huizen nu eens niet allemaal in straten, maar ook eens in grote vierkanten zou plaatsen, met de achtertuinen op elkaar uitkomend op een groot grasplein. Zou dat niet de ideale speelplaats voor onze kleinste kinderen kunnen zijn? Alle moeders hadden zo het oog op dit kleutereldorado en ze zouden niet bang behoeven te zijn dat ze zoals nu, al spelend toch de weg opgaan, want dat is gewoon onmogelijk, ook bij flatgebouwen zou men zulke speelweiden kunnen maken. En als een moeder even een boodschap moet doen of intensief bezig is met een karweitje, dan is er altijd wel één moeder die een oogje in het zeil houdt. In de toekomst zullen er minder kinderen zijn en wellicht zullen we er dan, net als de Engelsen, zuiniger op worden. Zo kan er in de toekomst veel veranderen voor de vrouw, als ze maar mee gaat denken en niet alleen denken, maar haar ideeën letterlijk aan de man gaat brengen.

De moderne scholen bijvoorbeeld zijn typisch mannelijke producten. O, technisch valt er niks op aan te merken hoor, dat hebben ze met z'n allen wel uitgekiend, maar er zit - en dit weer letterlijk - geen leven in. Een regiment heeft op de een of andere manier de mogelijkheid er een geit op na te houden, maar onze flatkinderen krijgen geen kans een konijn, lammetje, geitje of zelfs een poes van alle kanten te bekijken en knuffelen en in de verhouding tot het andere geslacht gade te slaan.

Nee, dat moet het kind uit boekjes leren, langs de korste omweg. Waarom is er geen kleine boerderij bij de scholen, die de kinderen zelf moeten "drijven"?

En een tuin? In mijn jeugd hadden we schooltuinen en het gaf een enorme voldoening als je de mooiste bloem of bloemkool van je akkertje plukte. Is het niet leuk en leerzaam een schoolpoes te hebben? Stel dat ze in blijde omstandigheden, is, wat een spanning hoeveel er wel zullen komen en wie de kraampoes mag verzorgen? Met de oudere kinderen zou b.v. een rasdier "in dienst genomen" kunnen worden om mee te fokken, zodat de kinderen leren hoe men fokt.

Ze kunnen zo proberen het ras te verbeteren, door een bepaalde keuze van het mannetje. Ik geloof namelijk niet zo in het schoolsysteem van nu. Het kweekt geen werkelijke interesse. De kinderen kiezen geen beroep, ze worden min of meer in een beroep gedreven. Je kunt dunkt me pas interesse kweken als je het kind met de onderwerpen confronteert. Daarom moet een huis en een school niet alleen woon en werkruimte, maar vooral ook leefruimte zijn. Men moet er zich ook kunnen uitleven. En dat behoeft niet altijd een dolle boel te worden, al is dat op z'n tijd ook leuk en nodig.

Intussen heb ik mij op deze manier uitgeleefd en mijn op vervulling van mijn zienswijze is op het jaar 2000 gevestigd, als ik zittend voor een raam van een bejaardentehuis zal mummelen: "En dat ik nou op dat idee gekomen ben".

+ + + + +

+ + +

+

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1967

Saldo girorekening	f 78.50	Uitgave "Nijdamstra Tyngse"	f 563.95
Donaties (contributies)	" 217.50	Contr. "Ned. Genealogisch	
Abonnementsgelden	" 896.25	Verbond"	" 15.--
Nagekomen betalingen over		Donatie "Fryske Akademy"	" 10.--
1966	" 19.--	Drukwerken	" 9.75
Vrijwillige bijdragen	" 36.50	Porti en telefoonkosten	" 46.50
		Reis en verblijfkosten	" --.--
		Vergaderkosten	" --.--
		Aanschaffingsfonds	" 54.50
		Diverse kleine kosten	" 15.25
		Gestort op spaarrekening	" 429.30
		In 1966: vooruit betaald	" 103.50
Totaal	<u>f 1.247.75</u>	Totaal	<u>f 1.247.75</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 1967

Beleggingsrekening bij de	f 1.065.27	<u>Stichtingsgelden</u>	f 100.--
Rijkspoestspaarbank		<u>Aanschaffingsfonds</u>	
Rentespaarrekening bij de	" 1.980.32	Beginsaldo	f 309.27
Am-Ro Bank N.V.		Hieraan toege-	
		voegd:	
		f 47.20-f14.70	" 32.50
		Gekweekte renten	" 87.95
		Vrijw. bijdragen	" 36.50
			<u>f 466.22</u>
		Uitgegeven	" 54.50
			f 411.72
		<u>Algemene Reserve</u>	
		Beginsaldo	f 2.104.57
		Bijgeschreven	" 429.30
			<u>f 2.533.87</u>
Totaal	f 3.045.59	Totaal	<u>f 3.045.59</u>

IX. 893. TJERK WILLEMS VLEER.

+ 26-8-1836 te Warniahuizen.

† 19-4-1909 te Niezijl, tot 1886 boer te Warniahuizen.

Daarna tot 1898 op:

GROOT-FENWIERSTRA

in het Hofland onder Grouw,

vervolgens rentenier te Grouw en Niezijl,

trouwde 19-10-1864 in Smallingerland met:

SIJBREGJEN TJEERDS POSTHUMUS

+ 10-8-1835 te Opeinde,

† 20-7-1900 te Grouw

dochter van Tjeerd Jans Posthumus en

Foekjen Harmens Tolsma.

Kinderen:

421 HANTJE TJERKS + 17-7-1865 te Warniahuizen

† 22-10-1865 aldaar.

1472 HANTJE TJERKS + 24-7-1866 te Warniahuizen

† 3-8-1866 aldaar

1473 WILLEM TJERKS + 5-3-1869 te Warniahuizen

IX. 894. JOHANNES WILLEMS VLEER.

+ 26-5-1839 te Warniahuizen

† 2-2-1907 te Langezwaag

veehouder trouwde 30-5-1862 te Opsterland met

JACOBJE ARENDS VAN DER SLUIS

+ 16-1-1840 te Terwispel

† 9-2-1910 te Langezwaag

dochter van Arend Wytzes van der Sluis en

Hylkjen Jacobs Velde.

Kinderen:

1474 HANTJE JOHANNES: + 19-2-1863 te Oldeboorn

† 14-1-1947 te Beets

trouwde I. - 7-5-1886

in Opsterland met

WIEBE JACOBS WALSTRA

II. - 4-9-1911 aldaar,

met OEBELE BOUMA

- 1475 HYLKJE JOHANNES: + 30-9-1864 te Oldeboorn  
† 5-10-1937 te Roordahuizen  
trouwde I met REINIER WIERSMA  
en II met WIEBE JELLEMA
- 1476 AREND JOHANNES: + 23-12-1866 te Tijnje -
- 1477 WILLEM JOHANNES: + 6-12-1868 te Terwispel  
† 7-11-1886 aldaar
- 1478 JANKE JOHANNES: + 17-5-1870 te Terwispel  
trouwde I met HANS MULDER  
en II met KOOP VONK (Frederiksoord).
- 1479 TJERK JOHANNES: + 20-5-1874 te Terwispel  
† 22-5-1874 aldaar.
- 1480 TRIJNTE JOHANNES: + 13-2-1877 te Tijnje  
trouwde 8-5-1895 in Opsterland met  
ANDRIES ANNES VEENSTRA TE HEMRIK.

zie pag. 368, deel IV.

Kinderen: van JOHANNES AUKES VLEER  
en FROUKJE ERRITS SYTZEMA.

IX. 898. AUKE JOHANNES VLEER.

+ 21-5-1833 te Oldeboorn  
† 29-3-1891 te Poppingawier  
eerst veehouder, later winkelier  
trouwde 13-5-1858 te Utingeradeel met  
ROMKJE JACOBS BAKKER  
+ 22-5-1836 te Oldeboorn  
† 15-5-1907 te Oude Bildtzijl  
dochter van Jacob Lammerts Bakker  
en Trijntje Harmens Keizer.

Kinderen:

- 1481 JOHANNES AUKJES: + 28-1-1859 te Oldeboorn  
† 5-3-1861 aldaar
- 1482 JOHANNES AUKES: + 8-3-1861 te Oldeboorn  
† 4-8-1937 te Sneek  
kaasmaker huwde I YPKJEN REITSMA  
II BENSKE DE GROOT
- 1483 JACOB AUKES + 6-3-1863 te Oldeboorn  
† 25-3-1929 te Sneek



kaasmaker huwde 16-5-1895 te SNEEK  
met TRIJNTJE KAMSTRA + 22-10-1870  
te Mantgum, † 22-11-1941 te Langweer  
dochter van Age Kamstra en Baukje v/ Dijk

1404 ERRIT AUKES: + 9-6-1865 te Oldeboorn

† - - - - gehuwd met

† IEMKJE VELDHUIS

1405 FROUKJEN AUKES: + 13-5-1867 te Oldeboorn

† 2-1-1919 te Garijp

trouwde met GEERT FOPMA.

1406 TRIJNTJE AUKJES: + 13-2-1869 te Boornbergum

† 21-10-1923 te Oltterterp (ongehuwd)

1407 BAUKJE AUKES: + 10-5-1874 te Goïngarijp

† 1-1-1947 te Sint Jacobi Parochie

trouwde met ABELIS TYMENS KULKEN

1408 JELLE AUKJES: + 4-6-1878 te Goïngarijp

† 21-1-1948 te Leeuwarden

onderwijzer gehuwd met

JACOBA ZILVERBERG

IX. 901. ERRIT JOHANNES VLEER.

+ 9-12-1842 te Boornbergum

† 18-9-1888 te Joure

veehouder, trouwde 6-5-1866 in  
Haskerland met:

JITSKE FOKKES DIJKSTRA

+ 24-3-1843 te Broek.

† 29-1-1922 te Joure

dochter van Fokke Tjebbes Dijkstra  
en Jantje Klazes de Vries.

Zij hertrouwde met

Fedde Meijers Frankena.

Kinderen:

1409 FROUKJE ERRITS + 5-5-1869 te Joure

† 5-11-1886 aldaar.

1490 JOHANNES ERRITS + 28-1-1871 te Boornbergum

(ongehuwd) † te Abbega

1491 FOKKE ERRITS + 8-3-1873 te Oosterhaule

1492 KLAAS ERRITS + 14-6-1875 te Oosterhaule

1493 JANTJE ERRITS + 16-2-1878 te Oosterhaule  
† 27-12-1882 aldaar  
1494 AUKE ERRITS + 16-7-1879 te Oosterhaule  
† 13-7-1888 te Joure  
1495 ANTJE ERRITS + 16-2-1881 te Oosterhaule  
† 4-1-1883 aldaar  
1496 ERRIT ERRITS + 20-3-1883 te Joure  
† 26-8-1883 aldaar  
1497 JANTJE ERRITS + 26-1-1885 te Joure  
† 27-12-1888 aldaar  
1498 TJEbbe ERRITS + 2-4-1886 te Joure

- - - - -

Ter gelegenheid van de inschrijving van de 60.000 ste abonnee op de Leeuwarder Courant werd onder de dames een prijsvraag uitgeschreven om hun toekomstvisie op het jaar 2000 op schrift te stellen.

Onder de zes winnaressen was namelijk ook onze E. VLEER-JAGERMAN met onderstaand verhaal, wat we met haar toestemming, in ons orgaan mochten opnemen:

EN DAT IK NOU OP DAT IDEE GEKOMEN BEN.

+ + + + +

+ + +

+

FAMILIE-BERICHTEN.

Verloofd:

NILS VERWER en HENK NIJDAM  
Kanaaldijk 172-Kanaaldijk 182  
KOEDIJK KOEDIJK.

- - - - -

Met dank aan God en grote blijdschap geven wij U kennis  
van de geboorte van ons zoontje

DICK JOHANNES

D. v/d Galiën  
K.I.A. v/d Galiën-Nijdam  
André  
Annette

Bussum, 23 januari 1968.  
Elise Dammershof 19.

- - - - -

Met diep leedwezen geven wij u kennis, dat heden, zacht en  
kalm, vrij onverwachts van ons is heengegaan mijn innig-  
geliefde man, onze schoonzoon, broer, zwager, en oom,

de weledelgeleerde heer

JOZEPHUS FRANCISCUS ALPHONSUS MARIA VLEER

echtgenoot van

MARIA YPKJE JACOBA VLEER,

in de leeftijd van 38 jaar, in leven arts te Herpen.

Wij bevelen hem gaarne aan in uw gebed.

Herpen, M.Y.J. Vleer-Vleer  
's-Hertogenbosch, J.P. Vleer

A.P.M. Vleer-van Iersel en kinderen

Heer (L), L.G.S.M. Vleer

F.M.H. Vleer-Rompa en kinderen

Groenekan, M.E. Vleer-de Beer

J.M. de Beer

Herpen, 30 december 1967  
Rogstraat 4.

Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve vader, groot-  
en overgrootvader

JOHANNES H. NIJDAM,  
in de ouderdom van 89 jaar, sinds 17 april 1958 weduwnaar  
van D. v.d. Meulen.

Stiens, 10 januari 1968.  
Pyter Jurjenshof.

Leeuwarden:

J. van Gelderen-Nijdam  
J. van Gelderen

Cornjum:

W.J. Nijdam  
A. Nijdam-Swart  
klein- en achterkleinkinderen.

- - - - -

Heden overleed, zeer onverwacht, onze lieve nicht,  
ROELINA NIJDAM

op de leeftijd van bijna 49 jaar.

Paterswolde, 29 januari 1968.  
Vennerstraat 9.

P. Hovinga  
A.J. Hovinga  
H. Hovinga-Boerma  
G. Nijdam

Heden overleed, zeer onverwacht, onze lieve nicht  
ROELINA NIJDAM  
op de leeftijd van bijna 49 jaar.

Paterswolde, 29 januari 1968

Fa. Nijdam.

50 JAAR GELEDEN.

Overleden Auke Nijdam 96 jaar.

Wed. van Bottje Nijdam

Gaastmeer: 18 september 1917.

De hoogten, door grote mannen bereikt en behouden, werden niet bereikt door een plotselinge opvlucht, maar terwijl hun metgezellen sliepen, zwoegden zij moeizaam opwaarts in de nacht.

### EEN VLEIENDE UITVLUCHT.

Toen maarschalk Hector van Villars op het toppunt van zijn roem stond, liep een jong officier de tent van de hertog binnen, om een tijding, waar haast bij was over te brengen.

De jonge man bemerkte niet, dat de hertog achter een gordijn stond en vroeg aan de tafel zittende secretaris:

"Waar is Villars?"

Onaangenaam gestemd door deze niet te pas komende familiariteit trad de hertog naar voren en vroeg:

Villars?

Je kunt wel mijnheer voor mijn naam zetten, vind ik!

Een ogenblik was de jongeman verlegen, maar dadelijk herstelde hij zich.

"Nog nooit hoorde ik, zei hij, dat men het nodig vond een Caesar of een Alexander de Grote met mijnheer te betitelen.

### NAPOLEON

Op de avond voor de inneming van Ulm (17 okt. 1805) ging keizer Napoleon in gezelschap van maarschalk Berthier, in een eenvoudige soldatenmantel gehuld, door zijn leger van rustende soldaten en luisterde naar de gesprekken der grenadiers. Juist zag hij dat een soldaat bezig was aardappelen in de as van een legervuur te braden. "Ah, zo'n aardappel in de as gebraden, zou ik wel lusten", sprak de keizer tot Berthier, "ga eens naar de jongen en vraag of hij mij er een paar wil verkopen". Gehoorzaam aan het bevel, ging de maarschalk op de soldaat toe en vroeg: Wilt gij mij niet een paar aardappels verkopen? "Neen", luidde het antwoord, "ik heb er slechts vijf en deze zijn nauwelijks voldoende voor mijn eigen avondmaal". Ik geef je twee napoleons als je mij er een verkoopt, vervolgde Berthier. "Ik heb uw goud niet nodig", antwoordde de soldaat, ik blijf misschien morgen in het gevecht, en zou niet gaarne willen dat de vijand mij met een lege maag vond". Berthier bracht het antwoord aan de keizer die ter zijde was blijven staan. "Koppige kerel", sprak Napoleon. "Laat mij eens zien of ik niet gelukkiger ben als gij".

Hij ging nu ook naar de grenadier en vroeg hem of hij niet een aardappel wilde verkopen. "Voor geen geld ter wereld!" antwoordde de grenadier. "Ik heb zelf niet genoeg". "Maar gij moogt zelf de prijs bepalen" sprak de keizer. "Kom geef op! Ik ben hongerig en heb de hele dag nog niets gegeten!" "Zo gaat het mij ook" antwoordde de grenadier. Ik heb u al gezegd dat de maaltijd nauwelijks voor mijzelf voldoende is. Overigens moet ge niet denken dat gij mij iets kunt wijsmaken, ik ken u heel goed, niet tegenstaande uw vermomming! "Zo, wie ben ik dan?" "Wij noemen u "de kleine korporaal", "Sire, heb ik geen gelijk?" "Zeker, maar nu gij mij kent, wilt gij nu nog geen aardappel verkopen?" "Verkopen, Sire? Neen!" antwoordde de grenadier. "Maar ik wil u een ander voorstel doen. Wanneer gij mij beloofd dat ik eens bij u mag komen eten, als u in Parijs zijt teruggekeerd, dan zal ik nu mijn maaltijd met u delen". "Goed, dat is afgesproken, zei Napoleon lachend. "Op het woord van de kleine korporaal!" "Dan is het in orde", riep de grenadier. "Onze aardappels zijn klaar, hier hebt u de twee grootsten, de drie kleinen zal ik zelf opeten!" De keizer zette zich bij het vuur, at zijn aardappels met smaak en keerde toen met Berthier naar zijn tent terug. Zonder iets anders te zeggen dan: "Ik weet, deze jongen is een uitstekend soldaat!" Enige maanden later trad de keizer juist de eetzaal in de Tuilleries binnen, om aan tafel te gaan, toen zijn dienaar Roustan hem kwam mededelen, dat in de voorzaal een grenadier der garde was, die in de eetzaal wilde toegelaten worden onder voorgeven, hij was bij de keizer aan tafel genodigd. "Laat hem binnenkomen!" sprak Napoleon. De grenadier trad binnen, presenteerde zijn geweer en sprak: "Herinnert gij u nog, Sire, dat ik voor Ulm mijn bescheiden avondmaal met u deelde? "Ah, zijt gij het? Zeker, zeker dat herinner ik mij nog zeer goed. En gij komt nu zeker met mij eten, niet waar? Roustan, leg nog een couvert op uw tafel voor deze flinke jongen!". De grenadier echter sprak: "Een grenadier der garde eet niet met de lakeien. Uwe Majesteit beloofde mij, ik zou met u eten zo was het afgesproken en in vertrouwen op uw woord Sire, ben ik gekomen!" Gij hebt gelijk! Roustan, leg een couvert hier naast mij!" zei de keizer. En nu leg uw wapen af en maak het u gemakkelijk aan tafel!" Nadat de maaltijd was afgelopen hing de grenadier weer zijn sabel en patroentas om, nam zijn geweer en presenteerde het tot afscheid. "Wel mijn vriend, heeft het u gesmaakt", vroeg Napoleon. "O ja, Sire" was het antwoord maar een gewoon soldaat, mag eigenlijk niet aan de tafel des keizers eten of gegeten hebben!" Aha, ik begrijp je sprak Napoleon lachend Gij zijt ook veel te slim voor een gewoon soldaat. Ik maak v. u dus een officier, maar hoop dat mijnheer de luitenant mij zijn aardappels in het vervolg goedkoper levert".

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING

Voorzitter: T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden, tel. 05100 - 22167.

Secretaresse: M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Koch-  
straat 21, Leeuwarden,  
tel. 05100 - 21232.

Penningmeester: C. v.d. Schoot Azn., Torenflat 179,  
van Lenneplaan, Groningen,  
tel. 05900 - 0.50 - 52536.

LEDEN:

H. Nijdam-Smit, Boerhaavelaan 113, Groningen.

W.P. Nijdam, Nijlânsdyk 32, Leeuwarden

K. Nijdam, Anna van Burenstraat 14, Sneek

=====

BOSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester  
NIJDAMSTRA-STICHTING, Groningen

FAMILIEBLAD: "De Nijdamstra Tyngje", lid/abonnees  
betalen f 4.25 per half jaar.  
Donateurs (leden f 1.-- per half jaar).

REDACTEUR: T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: K. Nijdam, Anna van Burenstraat 14,  
Sneek, tel. 05150 - 3739.

---

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:  
Anna van Burenstraat 14, Sneek,  
zo mogelijk met opgave van nieuw adres.

---