

1959.

IV

DE

Elfde jaargang

aug. sept. 1959.

NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

DE TIJD IS KORT.

Wij allen, stuk voor stuk, zouden wel eens iets voor de Stichting willen doen.

Het wel en wee ligt ons na aan het hart. Wij zelf zijn er immers het nauwst bij betrokken.

Zo denken we er allen over. Maar helaas bij die gedachte en goede wil blijft het in de regel.

Wij wijzen er elkander ook wel op dat het nu tijd wordt om aan de slag te gaan. Maar tegelijk besluipt ons een tweede gedachte: Het heeft nog niet zoveel haast.

We drinken een kop koffie en steken een sigaret aan. De eerste gedachte is weer voorbij.

Maar mijne vrienden, de tijd is kort en dat moet ons uitgangspunt zijn.

Wij moeten beginnen met te zeggen: Aan de slag, de tijd is kort.

Een familie vereniging, waarvan het voortbestaan in handen is gelegd, van een 200 mensen, daarvan moeten alle leden actief blijven. Wij allen moeten enthousiaste leden worden, zodat anderen zich tot ons voelen aangetrokken

Een vereniging, die uit leden bestaat, die geen werfkracht bezetten, is ten dode opgeschreven.

Ik weet wel, dat er mensen zijn, die zich opzettelijk met elk verenigingsleven niet inlaten. Doet men een beroep op hen, dan zeggen ze: Daar ben ik ongeschikt voor of, ik heb er geen tijd voor of.....vul maar in

Ik ontken niet, dat tegenwoordig voor elk doel een vereniging of stichting wordt opgericht, die dan weer een bestuur moet hebben, leden, donateurs, contributie of donatie.

Maar dit alles neemt niet weg, dat er geen vereniging of stichting zo dicht bij U staat als de Nijdamstra Stichting omdat er iets van U zelf in zit, omdat het Uw Stichting is.

Dit is de stichting waar men nooit los van staat.

De tijd is kort!

Laat ons niet indommelen maar actief blijven.

De Voorzitter.

Van Eelde begon de Victorie.

Het is U bekend, dat de contributie, door Tante Post bij J geïnd, met 50-cents incasso-kosten verhoogd moet worden, reden waarom ik zo tweemaal per jaar een verzoek tot U richt het verschuldigde uit eigen beweging over te maken.

Teneinde nu deze onnodige incasso-kosten te besparen, kwam onze nicht M. van Es-Nijdam te Eelde op het lumineuze idee ter plaatse voor de diverse incasso's zorg te dragen en het totaal geïnde bedrag op onze postrekening te storten, met een specificatie van de ontvangsten op de achterzijde van het girostrookje.

Dat dit de penningmeester veel werk en de leden onnodige extra kosten bespaart, spreekt vanzelf.

Op de Familiedag kwam hetzelfde verzoek van enkele leden van Groningen, waarheen onlangs de betreffende kwitanties ter inning werden toegezonden.

Mogelijk zijn in andere plaatsen, waar veel leden wonen, ook dergelijke bereidwillige incasseerd(st)ers te vinden.

Afgezien nog van de genoemde besparingen is dit persoonlijk contact ook van groot belang, daar ons eventuele op-, aan- of be-merkingen ter ore komen, welke we anders sporadisch vernemen.

De leden, die gewoon zijn, zelf te gireren, zou ik willen vragen:

DOE HET NU.

althans voor 15 oktober a.s.

op gironummer 82.67.24. t.n.v.

penn. Nijdamstra-Stichting te Sneek.

Komt het desondanks minder goed gelegen, laat het dan alstublieft even weten, dan behoef ik geen postgiro-kwitantie uit te schrijven en bespaart dit overbodige kosten.

Ontvang ik noch betaling, noch bericht, dan moet ik wel aannemen, dat U de voorkeur eraan geeft, dat U de kwitantie met de eenmaal noodzakelijke incasso-kosten van vijftig cents aangeboden wilt hebben.

Hiermede hoop ik tevens te bereiken, dat retour-zending van de dan aangeboden kwitanties niet meer zullen plaatsvinden, daar dit ook weer onnodige correspondentie vergt.

Is dit onverhoopt wel het geval, dan verzoek ik U vriendelijk met de gemaakte kosten van vijftig cents rekening te willen houden door het over te maken bedrag hiermede te verhogen.

Hoewel ten overvloede, deel ik U mede, dat lid/abonné's f4.25 en gewone leden f. 1.-- per half jaar betalen. Is iemand bijvoorbeeld lid/abonné en één huisgenoot lid, dan wordt dit dus f. 4.25 + f. 1.-- is f. 5.25 voor een half jaar.

Dat U Uw penningmeester ter wille zult zijn, daarvan is overtuigd Uw neef

C.van der Schoot-Azn.,
penn. Nijdamstra-Stichting,
SNEEK.
Postrekening: 82.67.24.

IN MEMORIAM.

In onze vorige Tynghe heb ik geschreven over de zeer geslaagde genealogische middag te Franeker

In de korte tijd, dat ik bestuurslid ben van onze Nijdamstra-stichting heb ik bijna geen vergadering van het Genealogysk Wurkforbân overgeslagen. Ik had het mij als bestuurslid van onze Stichting als een plicht opgelegd deze vergaderingen te bezoeken om daardoor in staat te zijn onze leden op de hoogte te houden van wat er in Friesland zoal op het gebied der genealogie wordt gedaan.

Deze plicht aan die vergaderingen deel te nemen werd mij steeds meer een genoegen.

Er zijn bijeenkomsten, welke door hun sfeer het bijwonen er van tot een groot genoegen maken. Het is meest de persoonlijkheid van de voorzitter, die de stemming bepaalt van een samenzijn, waarin de aanwezigen zich prettig en thuisgevoelen.

Welnu, het Genealogysk Wurkforbân had in zijn voorzitter, de Heer A.J. Glastra van Loon juist de man, die door zijn leiding deze stemming wist te scheppen.

Zijn opgeruimde geest, zijn gevoel voor humor, zijn gave naar ieder te kunnen luisteren en te doen betrekken in wat er behandeld werd, zijn kennis op historisch en genealogisch gebied, waardoor hij de verbanden kon leggen tussen wat er

behandeld werd maakten de vergaderingen zo prettig en leerzaam.

En daar worden wij plotseling diep getroffen door het tragische bericht: de Heer A.J. Glastra van Loon is, op vacantie zijnde in Limburg, plotseling overleden.

Deze vitale opgeruimde man is niet meer!

Wij zullen hem niet meer zien aan het hoofd van de bestuurstafel, onze vergaderingen zullen de glans moeten missen van zijn levendige persoonlijkheid.

Wij zullen hem missen, als voorzitter. Bij het zware verlies, dat de nabestaanden leden bij zijn heengaan past ons iegenlijk geen woord van beklag.

Wij hebben alleen maar dankbaar te zijn, dat wij de Heer Glastra van Loon hebben mogen kennen, dat wij zijn beeld meedragen in onze herinnering als een vriend, vol liefde voor het werk van het Wurkforbân.

Moge zijn nagedachtenis bij ons in hoge ere blijven.

A. Vleer.

FOKVEEDAG ZWARTBONT VEESLAG OP HET NOORDENVELD TE VRIES.

Ook de belangrijke fokveedag bij de landbouwtentoonstelling "Het Noordenveld" te Vries mag weer in vele opzichten als zeer goed geslaagd worden beschouwd, zowel over het organisatorische als de vooruitgang in kwaliteit van het aangevoerde materiaal kunnen de organisatoren en inzenders tevreden zijn. Wanneer we de kwaliteit over 't geheel vergelijken en met die van de laatste jaren, dan valt deze zeer beslist ten gunste van 1959. Hier mogen we verheugd over zijn

het kan de fokkers tevens de moed geven om eensgezind en met liefde verder te werken aan de mooie taak die de veeverbetering is, tot heil van de boerenstand en ons Nederlandse volk.

Bij de viertallen werd 1A de zeer uniforme groep dieren van klasse en fraai type, f.e. A.Nijdam te Eelde.

Van de collecties afstammelingen van één stier was het een fraaie uniforme groep melkgevende koeien, afstammende van de stier Martena's L, ingezonden door K.Groenwold en A.Nijdam, die onbedreigd zegevierde.

GESLAAGDEN

Mulo examen.

W.Nijdam, Oudehaske

G.Wijnja, Witmarsum

juli 1959

Chr. Lyceum Sneek

M.Fleer, Lemmer

juli 1959.

H.B.S. Sneek

Chr.Kweekschool Sneek

K.Y.Winia, Bolsward

B.Nijdam, Hartwerd,

juli 1959

juli 1959.

Chr. Ulo Emmeloord

A.Nijdam Emmeloord

juli 1959.

Huishoudschool te Sneek

Technische school

Getuigschrift Naaisteropl.

Bolsward

Iekje Wijnja

Timmeren

Uitwellingerga.

C.Wijnja, Exmorra.

juli 1959

juli 1959

Chr. Landb.Huish.school

Alg.ontwikkeling

Jantje Winia te Heerenveen

K.Wijnja, Snikzwaag

juli 1959

juli 1959.

Heden is zacht en kalm van
ons heengegaan mijn lieve
man

PIETER K. NIJDAM

in de ouderdom van ruim
78 jaar, na een gelukkige
echtver. van bijna 43 jaar.

J. Nijdam-Koopman

Oldeboorn,

24 april 1959.

OVERLEDEN

JENTJE FLEDDERUS

Wed. v. Louw Wijnja

te Sandfirden

juni 1959.

OVERLEDEN

HESSELTJE BOERSMA

echtgen.

Gerben Wijnja

Oppenhuizen,

juni 1959.

OVERLEDEN

J. WIJNIA

Wed. v. M. Elgersma

Molkwerum,

juni 1959.

eden overleed in het R.K.
eekenhuis te Groningen mijn
lige, lieve broer

AREND NIJDAM Pz
in de ouderdom van 53 jaar.

afde, 19 juni 1959

Weg 31

Geesje Nijdam.

Heden nam de Here na lang
lijden tot Zich, onze lieve
vrouw, moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

IJKTIJEN VAN DER WOUDE

in de ouderdom van 68 jaar.

Groningen, 20 juni 1959

Oosterhanriklaan 67

R.Nijdam

E.Kloosterman-Nijdam

J.Kloosterman

E.Nijdam

R.Nijdam

F.Nijdam-van der Wal

Klein- en achterkleinkinderen.

eden overleed zacht en kalm
in het Diakonessenhuis te
eewarden mijn lieve vrouw
in onze tante

ELISABETH V.D. KRIEKE,
in de ouderdom van 70 jaar.

Wijk, 25 juli 1959
deboornseweg 19

Uit aller naam:

Tj-D.Akkerman.

6 juni a.s. hopen onze
geliefde ouders

O.WYNIA

en

T.WYNIA-BROUWER

hun 25-jarig huwelijksfeest
te herdenken.

Otto.

Jopie

Ietje

Greetje.

Receptie 6 juni van 17-18 uur
in de Mirte.

GETROUWD

JACOB V.D.MEER

en

AUKJE NIJDAM

Woudsend, juni 1959.

UIT DE OUDE DOOS.

Den 15de Mei 1792 is over-
leden:

BOTE KLAASES WIJNIA

in leven oud-burgemeester
van de stad Dokkum.

Oud 55 jaar en 2 maanden
en ligt alhier begraven.

ONDERTROUWD

SIEBE R.SCHAAP

en

JANKE G.NIJDAM

Oldeboorn 11 Mei 1892.
Haskerdijken

ONDERTROUWD

TJ.G.NIJDAM

en

H.Tj.DE VRIES

Haskerdijken 23 april 1897.
Oosterhaule

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje

REINDER

J. Wijnja
E. Wijnja-Strampel

Rottum, 24 juni 1959
Badweg 18.

Gode dankbaar berichten wij
U de geboorte van

ANNA MARIA ARNOLDA

Geboren 22 juli 1959
Gewicht 4300 gr.
Lengte 54 cm.
J. J. Lamme jr.
M. S. Lamme-Wesbonk
Koos, Jippe, Jan.

's-Gravenmoer
Vaartweg 26.

GEBOREN

RENSKJE CORNELIA
dochter van

Pieter Wijnia
Aukje Koopmans

Follega, juni 1959.

GEBOREN

HOTSKE TRIJNTJE
dochter van

Bauke Beekema
Trijntje Nijdam

Sneek, juli 1959.

GEBOREN

DURK
zoon van

Gatske Tjalsma
Wijbrig Nijdam

Oppenhuizen, juli 1959.

GEBOREN

MARJAN
dochter van

Auke Nijdam
Margaretha de Jong

Heerenveen, juli 1959.

WAT EEN ZOMER.

September is weer in het land. De kalender wijst het aan. Het is ook te merken aan het korten der dagen. Maar als je tot nu toe (17 september) het weer bekijkt, dan is het alsof het nog volop zomer is. En met een enkele uitzondering is het dit jaar vrijwel aan een stuk door mooi weer geweest.. Wat een zomer.

Natuurlijk, ook hier zijn weer twee kanten. Terwijl de familie-leden, die hun werk vinden in toeristen-centra, of wier binnen-werk gedurende veel maanden een goede buitenvacantie zo belangrijk maakt, het juichend zeggen: "Wat een zomer!"; zullen landbouwerde of veetelende familieleden het geheel anders zeggen met dezelfde woorden: "Wat een zomer!". Want al die droogte en al die zon heeft hen grote zorgen gebracht. In zekere zin geldt ook hier: de een z'n brood is de ander z'n dood.

Dat geldt wel bijzonder bij het weer. Als de boer de lucht afzoekt naar regenwolken, verheugt de badman zich over de zonnige dag, welke weer veel bezoek belooft. Wanneer de jongeren verlangen naar ijs en sneeuw, schudden vele ouderen zorgelijk het hoofd, denkende aan de kolenrekening. Het is toch maar goed, dat de bepaling van het weer niet in handen van mensen is. Ware dat wel het geval, wat zouden er dan een ruzies ontstaan.

Het is niet alleen echter op dit gebied, dat er zulk een scherp tegengestelde zienswijzen bestaan. We vinden deze op elk gebied. Ook in onze familie-vereniging. Er zijn plattelanders en inwoners van wereldsteden. Ambtenaren en zakenmensen. Alle politieke richtingen en alle godsdienstige belijdenissen tellen haar aanhangers onder Nijdams-zonen. Het is eigenlijk verwonderlijk, dat er bij zo'n heterogene samenstelling nog een eenheid mogelijk is.

Toch bestaat die mogelijkheid en is er die eenheid. Zij vindt haar grond in het feit van de gezamenlijke voorvaders Idze Idzerts Roorda van Nijdamstra (geb. 1501) en Willem Willems van Nijdamstra de Oude (geb. 1560).

Maar laten we die eenheid dan ook behouden.

In de eerste plaats door lid te zijn van onze familie-vereniging. Stel nu eens niet, naar de geest van deze tijd, de vraag: "Wat heb ik er aan en wat koop ik er voor?".

Laat het ideeële nu eens .zegevieren over het materiële. .
Wordt en blijft dus lid-abonné.

Laat het daar echter niet bij blijven. Wanneer er in deze winter weer familie-samenkomsten georganiseerd worden, breek er eens een avond uit en kom!

Laten we onze voorzitter en zijn vrouw nu maar eens als onze oom en tante beschouwen. (Ik durf niet te zeggen als: pake en beppe en nog veel minder als: suikeroompie en suikertante!) Welnu, als oom en tante zelf naar Den Haag of Amsterdam of naar welke plaats ook komen en ons uitnodigen een rond bij hen te zijn, dan is het toch niet aardig om thuis te blijven. Hoe meer neven en nichten er komen, des te gezelliger wordt het.

Het seizoen 1959/1960 moet een top-seizoen in onze familiekring worden.

Dat kan, wanneer elkeen, die een gedachte heeft, daar uiting aan geeft in ons familieblad en wanneer degenen, die hier de gelegenheid voor hebben, meewerken om de goede gedachte tot uitvoering te brengen.

Alkmaar.

H.Nijdam LZn.

-.---.--.

HERFST 1959.

Het is herfst. We hebben een pracht zomer gehad, tenminste voor de burgers; voor de boeren was het wel wat te droog, want weken achtereen bleef de regen uit.

Nu is het herfst, en het is of de natuur nog eens alles wil overtreffen, wat ze deze zomer aan goeds en schoons gebracht heeft.

De bomen, wonderen zijn het van ontroerende schoonheid en als de stralen van de lage herfstzou over hun rode en gouden bladeren vallen, dan waant ge u in een bos, zoals ze beschreven werden in de sprookjesboeken.

In plaats van kabouters ziet ge paddenstoelen in allerlei kleuren en in de vreemdste en grilligste vormen.

Langzaam dwarrelen de bladeren naar beneden en elk vallend blad lijkt wel een waarschuwend opgeheven vinger, maanend tot werken, omdat het eenmaal tijd van scheiden zal zijn.

Den roodborst murmelt nog zijn liedje.

Wonderlijke rust.

Overal klinken de fijne geluidjes van goudhaantjes,
Wat een verscheidenheid in soorten.
Vele soorten, die elk jaar regelmatig over ons land naar het
Zuiden trekken in het bijzonder bij plotseling invallende kou.
"haast je rep je" in hele zwermen naar het Zuiden spoeden.
(wordt vervolgd).

De voorzitter.

UIT HET "FRIESCH DAGBLAD"

Een belangwekkend monument

Zwartendijk heette de weg van Bakkeveen naar Norg. Hij zette
een streep door de eenzaamheid.
Links en rechts en voor lag het moeras en achter de wandelaar
naar Bakkeveen toe, strekte zich het Mandeveld uit: "alleenigh
eene droge heyde" noteert François Halma in zijn woordenboek.
Die weg was dus maar een smalle strook veiligheid in een on-
herbergzaam gebied.
Geen wonder, dat Willem Lodewijk - in de veertien jaren,
dat hij een guerilla voerde tegen de Spaanse troepen in het
noorden van het land - Aan deze weg en bij die enige passage
in 1593 een schans liet opwerpen.
Die schans is er nog. Of beter: ze is er weer. Dit jaar nog
zal ze door een restauratie, die tevens een reconstructie
is, zijn opgeheven uit een jarenlange verwaarlozing. Op die
rechtè weg tussen Bakkeveen en Norg passeert men nu weer een
stoere schans, een monument van vroegere oorlogvoering.
Nederland ruimt zijn waterlinie op. Ze heeft haar plicht
gedaan. Al in 1672 keerde ze de Franse troepen, die dood
liepen op het water, dat het westen van het land onbereik-
baar maakte. Na 1875 werd die oude, trouwe linie op modernere
leest geschoeid, een strook verdediging tussen de Zuiderzee
en de Waal, tussen Muiderberg en Gorinchem: vier kilometer
diep en rond honderdvijftig kilometers lang en voorzien van
stellingen, forten en kazematten. In de eerste wereldoorlog
behoefde de linie geen dienst te doen, maar er kan wel ge-
zegd worden dat ze toen de Duitsers ervan heeft afgeschrikt,
door ons land te trekken. In 1940 echter kwamen de Duitsers
wel en toen had de aloude waterlinie weinig of niets in te
brengen: de verdediging past niet meer in een tijd van

ommewerpers en tanks. En daarom wordt ze nu afgedankt. Maar in het zelfde jaar, waarin de waterlinie zonder slag of stoot valt, wordt één schakel in een nog oudere Friesche erdedigingslinie weer opgebouwd; vlak bij het Drentse Een eert de Zwartendijkster schans tot haar oude glorie terug. En dat is goed. Ze hebben historisch hun groot belang gehad. Die betekenis is nu erkend door het Rijk door de provincie rente en door de Provincie Friesland. Die schans vertegenwoordigt een stukje noordelijke geschiedenis, waarin Friesland - en dan in het bijzonder Willem Lodewijk - Johan Maurits van Nassau - een hoofdrol speelde. Prof. A.E.v.Giffen, heeft de leiding van de restauratie. Het restaureren, dat grotendeels ook reconstrueren is, blijft een nauwkeurig werk. Door naarstig zoeken is het mogelijk de oude vormen terug te vinden. Alles rust op de degelijke rondes, die de bodem zelf aangeeft. Natuurlijk zijn er ook vondsten gedaan. Het werden geen museumstukken. Maar wel waren het stille getuigen van een stuk soldatenleven, dat zich binnen de schans heeft afgespeeld. Er kwamen kogels voor de dag en stukken van wapens; de soldaten lieten munten achter en dobbelstenen. Er was gerookt, getuige de gebroken pijpen.

de V.

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING

Voorzitter: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden
tel. 05100- 22167.

Secretaresse: M.H.Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21,
Leeuwarden

Penningmeester: C.van der Schoot Azn., Leeuwarderweg 63
Sneek, tel. 05150 - 3028.

LEDEN:

P.Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum

H.Nijdam-Smit, Paterswoldseweg 132b, Groningen

M.P.Wienia, b/d Brug 43, Follega

A.Vleer, H.Sytstrastraat 18, Sneek.

=====

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAMSTRA
STICHTING, SNEEK.

ADMINISTRATIE: 2e Beukelaan 6, APELDOORN

REDACTIE: Coornhertstraat 12, LEEUWARDEN.
