

3  
Negentiende jaargang

juni 1968.

# DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN  
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

Wat heb ik, in letterlijke zin gekluisterd aan mijn bed in één van de vele ziekekamers van het ziekenhuis te Sneek vaak gedacht; ik hoop, dat Hemelvaartsdag een mooie meidag mag zijn. Immers dan zullen leden van onze familiever. Nijdamstra weer eens samen zijn voor een feestelijke reunie. En wel op een rondvaartboot voor een dagtocht over de Friese meren. En gelukkig! Hemelvaartsdag was een zonnige dag een prachtige, meidag, wel met wat harde wind en enigszins fris. De boottocht moest heerlijk worden op deze stralende meidag. De Friese meren en het Friese landschap komen op zo'n dag echt uit in een wonderlijke schoonheid en rijke schakering van licht en kleur. Nu, niet minder dan 80 leden (van onze familiever. hebben deze dag meegemaakt. Ik ben er van overtuigd, dat ze nog vaak met genoeg zullen terug denken aan deze unieke boottocht. Gelukkig kon ook onze nicht, Mevr. Nijdam, van Sneek, nog maar kort geleden ontslagen uit het ziekenhuis, deze dag meemaken. 's Avonds kreeg ik bezoek van ons bestuurslid Van der Schoot (de grote promotor van deze dag) en zijn vrouw waardoor ik heet van de naald een kleurrijk verslag kreeg van deze in alle opzichten zo goed geslaagde familiëdag. Maar ik heb ook mogen ondervinden, dat de familieleden die dag nog aan mij gedacht hebben. Zaterdagmorgen voor 8 uur bracht de hoofdzuster mij een prachtige en rijkvoorziene fruitmand met de allerbeste wensen voor mijn herstel van de deelnemende familieleden. Bovendien nog een kaart waarop de rondvaart "schuit" (en wat voor een schuit) stond afgebeeld met als entourage een stuk meeroever. Men was toen op weg naar Lemmer om te "dik-iten" Zon, wind en water schenen nogal wat "skroei" opgewekt te hebben. Deze hartelijke attentie heeft mij en mijn vrouw diep getroffen. In onze Tyngge wil ik daarvoor dan ook mijn dank betuigen. Laat ik besluiten, mede namens mijn vrouw, met de beste wensen en hartelijke groeten voor al de deelnemende familieleden aan de Nijdamstra rondvaart op Hemelvaartsdag 1968.

A. Vleer

Onze boottocht op Hemelvaartsdag.

"Versiert met duysent vreughden". Zo zong reeds Jan Janz. Starter in zijn "Nieuw Liedeken, tot lof van Vrieslandt", anno 1627.

En de auteur P. Wiersma koos deze dichtelijke tirade als ondertitel voor z'n boek, dat hij "Friesland" noemde-, waarin hij in diverse tinten, de aspecten van 't Heitelân ons schildert. In z'n voorwoord schrijft hij dan, als stimulans voor de ongeïnteresseerden onder ons: "Het streven was.... om allereerst de Friezen er aan te herinneren in welk een schoon land zij zijn geboren, en hun liefde er voor zo mogelijk nog te vergroten". Welnu met deze doelstellingen moge de lezer het dan eens zijn. In 't bijzonder zij, die de boottocht op Hemelvaartsdag '68 over de Friese meren hebben meegemaakt. Immers we hebben weer kunnen genieten van de wondere wijidheid en de bevrijdende openheid van 't merengebied, waar je letterlijk je blik kunt laten gaan, waar de horizont....als vanzelf, de verbondenheid van aarde en hemel predikt.....

Wat een mooi uitzicht hadden wij, vanaf de salonboot op veld en vlakte, op wateren en weiden- waar, tussen 't zwad, de kievit haar jongen hoedde, waar de grutto voortschreed met koningstred-.....de meerkoet snel lerend z'n weg zocht tussen 't riet-..... Hier kon ik en misschien anderen met mij nog es weer dromen over de dagen mijner jeugd. Toen we de koeien al hui-hui roepend naar de "yester" dreven. De prachtige rode daken der boerderijen, omzoomd door 't zachte groen van het geboomte- deed je duiken in herinnering-. Een hoge hemel weefde zich boven de purperen Mieden, die vâm de glorie van God vermeldden-. En dan was 't haast een ietsje nonchalant, wanneer men druk converserend, in de salon of aan 't dek, de mooiste momenten voorbij liet gaan. En 't gelijk was aan de kant van m'n gastheer - neef van der Wal uit Sneek, die tot mij, terwijl ik, dan met de een en dan met de ander in gesprek was zei: Ik geniet maar wat stil van het schone landschap". In elk geval, er is een zekere overgegevenheid voor nodig, zoals men vaak het meest intens genieten kan van een klassiek meesterwerk van Bach, wanneer men de sfeer alleen bepaalt. Daarnaast is er op zo'n dag ook nog wat anders, dat mee de sfeer uitmaakt.

En dat is de gezelliger conversatie, het uitwisselen van gedachten, de vreugde van een her'ontmoeting e.d. En daarvoor was op de reis ook de volle gelegenheid. De vaartocht zelf op de statige witte salonboot verliep vlot en naar ieders genoegen, naar ik meen. Daarbij zij even opgemerkt, dat heer Nurks er ook niet bij was. En gelukkig maar. De Nijdams Vleers en Wynia's immers wilden es een echt plezierige, dankbare en vrolijke familie met elkaar zijn. En dat is dacht ik, ook wel gelukt. De organisatie was als naar gewoonte, weer onder de supervisie van de voorzitter Neef T. Nijdam, in ervaren hand. Als een echte Mentor zag ik hem 's morgens aan de kade staan. En in diezelfde image kon ik hem 's avonds de hand ten afscheid geven. Hij had z'n kleine 90 reisgenoten weer goed geleid. De consumptie aan boord verhoogde de tevredenheid, 't zingen van 't familielied de stemming - Zo voeren we langs 't Snekermeer, over Koevorden en Grote Brekken naar Lemmer, waar we heerlijk hebben gedineerd, door de goede zorg van neef Wienia en Zijn staf. Het was voortreffelijk. Namens allen m'n hulde. Ook m'n vrouw was zeer tevreden, en zij als deskundige kan't weten). Bij 't vertrek voor de terugreis naar Sneek, deed de leiding de boot nog even stoppen voor een paar schijnbare telaat komers (schijnbare) want ze hoorden niet bij ons, en verkozen hun tweevoudige gezelligheid, boven de doodgewone en algemene, van onze groep. Ook weer te billiken nietwaar? Nietwaar?.... Het weer werd intussen een ietsje nors soms, en dreef ons voor't merendeel naar de salon. We zagen zo van dichtbij, de watersport. En optima forma. Verrukkelijk. Blanke zeilen als scherende witte vlerken langs 't watervlak. Zelfs het kijken er naar geeft groot genot. Hoe zal 't de zeilen dan zelf wel zijn. Daartussen de luxe jachten, statig en gracieus. We passeerden o.a. Terhorne, Terkaple en Goingarip met Oppenhuizen, Uitwellingerga en Langweer aan de andere kant, allen in de ban "fen de wetterwille". Onze verwachting is, dat "Us Heitelân", als recreatiegebied nog toekomst heeft. Als een teken des tijds voeren we op't Snekermeer voorbij, 't oecumenisch kerkschip (naam?). Ja, de zinspreuk, "komen de mensen niet naar de kerk, dan komt de kerk maar naar de mensen", vroeger veroordeeld, is nu een noodzakelijkheid geworden!

Bij 't naderen van Sneek, sprak de voorzitter nog een slotwoord, nadat hij 's morgens, eveneens voor de microfoon, even

gewezen had, op de vrucht van Hemelvaart, voor allen, die God liefhebben. Deze eer aan de bekroonde Christus heeft mij persoonlijk, en ik weet, ook meerderen goed gedaan. Zelf kreeg ik nu de gelegenheid, voorzitter en bestuur te bedanken voor de organisatie van deze tocht. Ook ik mocht even wijzen op 't uitzicht van de Christen, die erven mag de nieuwe aarde, zo adembenemend schoon, onzegbaar schoner dan de prachtige landouw, die we vandaag aanschouwen. Zo passeerden we even later de valreep, namen afscheid, en gingen ieder zijns wegs. En hier kon ik eindigen. Maar in mijn gesprek met Neef van der Schoot, de penningmeester, ontwaarde ik een onverschilligheid, volgens mijn zegsman, bij de jongeren vooral, en de zorg over ledental en financiën bij 't bestuur. Laat dit ons gezegd zijn. Wie van 's Lands historie houdt, sluit ook de Heemkunde in. Wie er niet van houdt, zal zich toch nog kunnen interesseren voor 't wél en wéé van zijn geslacht. Summa Summarum: 't Geldt ook voor ons: "Je Maintiendrai": "Ik zal handhaven". En hiermee m'n heilbede en hartelijke groet W. Wynia, Zuidwolde (Dr.) Kerkenbosweg 25.

Juni- de zomermaand.

Juni, de zomermaand. Het is misschien wel interessant om eens na te gaan, waar die naam juni vandaan komt, om dan tevens wat breder in de godengeschiedenis te duiken. Want de naam juni is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de godin Juno. Juno uit de Romeinse mythologie is dezelfde als Hera uit de Griekse mythologie. Het woord Hera betekent "uitverkorene". Nu uitverkoren was zij wel. Bij de Romeinen heette zij te zijn de echtgenote van Jupiter, de oppergod, en had zij de neven-titel "Koningin des Hemels". Dat klopt ook wel bij de Grieken, want daar was Hera=Juno, de echtgenote van Zeus, de machtigste en hoogste godheid, de geweldige beheersers van hemel en aarde, de vader van de goden en van de mensen. De Romeinse Jupiter en de Griekse Zeus kunnen dus wel gelijk gesteld worden. Wij willen ons nu verder bezig houden met Zeus en zijn familie. Want in de oudheid waren de goden zeer menselijk, zij hadden ook een hele familie. De vader van Zeus heette Kronos en zijn grootvader Uranus en zijn grootmoeder Gaia, Gaia was bij de Grieken de aarde, die als godin werd vereerd en uit wier schoot alles wat leeft is voortgekomen.

Gaia is de Almoeder. Grootvader Uranus behoorde tot de Titanen, die tien jaar oorlog voerden met Zeus en tenslotte door hem werden overwonnen en in de hel geslingerd. De moeder van Zeus heette Rhea. Zij was een dochter van Uranus en Gaia. Het was dus een dubbele familie. Trouwens, dat kwam meer voor, want Hera zijn vrouw, was tevens zijn zuster. Zeus had ook broers. Een ervan heette Poseidon. Deze is de Romeinse Neptunus en voert de heerschappij ter zee. Zijn paleis ligt op de bodem der zee en als hij met zijn paarden over de golven rijdt, veroorzaakt hij eb en vloed. Een andere zuster van Zeus was Hestia, bij de Romeinen Festa. Zij was de godin van de huiselijke haard. De ere-dienst voor Festa=Hestia werd verricht door de Festaalse maagden. Dat waren 4 à 6 meisjes, die werden aangewezen als zij 6 tot 10 jaar oud waren. Zij moesten 30 jaar dienst doen, welke o.a. bestond in het brandend houden van de haard van Festa. De Festaalse maagden stonden in hoge eer en genoten verscheidene voorrechten. Of zij altijd gelukkig waren met haar keuze? Ik betwijfel het, wanneer wij de straffen zien, waaraan zij werden onderworpen. Uiteraard mochten zij niet trouwen. Schending van de kuisheid werd gestraft met levend begraven, uitdoven van de haard van Festa met geselstraf. Wat ons opvalt bij deze afgodendienst is, dat deze geheel afgesteld is op het menselijke. In het christendom wordt als oorsprong van de mens beleden: "God schiep de mens naar zijn beeld.." Bij het heidendom is het juist het tegenovergestelde: de mens schept goden naar het menselijk beeld. Met alle menselijke eigenschappen en gevoelens, begeerten en strijd, misdaden en tekortkomingen. Dat is de armoede van deze afgodendienst. Het is het eigen product van mensen, waarvan toch in feite niets te verwachten is. De mens oordeelt over God, maakt zijn eigen goden en als deze niet aan zijn wensen beantwoorden, dan worden zij opzij geschoven. Anderzijds spreekt het ons toe, dat altijd en overal de mensen gezocht hebben naar een hogere macht. Hoe primitief een volk ook mocht wezen, altijd heeft het een godsdienst. Een drang om het onbegrepen te verklaren en om zich te beschermen tegen overmacht. Altijd, tot in onze tijd toe. Want men moge zich nu afwenden van het christendom, men moge het Godsbestaan ontkennen, ter zelfder tijd worden andere, mysterieuze krachten ingeschakeld. Men klopt op een stukje ongeverfd hout, ten einde onheil af te wenden. Men hangt allerlei wonderlijke schepseltjes in zijn auto, ter beveiliging en menig sportsman voelt

GENEALOGIE

IX 918. WILLEM WILLEMS NIJDAM

+ 4.6.1852 te Oldeboorn  
† 12.5.1931 aldaar, boer, trouwde I 3.6.1881 in  
Utingeradeel met HANTJE SIPKES WALSTRA

+ 7.4. 1857 te Oldeboorn  
† 14.2.1886 aldaar, dochter van Sipke IJsbrands  
Walstra en Froukje Gerrits Eijsinga  
en hertrouwde II 29.9.1887 in Utingeradeel met

TRIJNTJE AUKES VAN DER WEST

+ 14.2. 1863 te Oldeboorn,  
† 19.11.1925 aldaar, dochter van Auke Jans van der  
West en Sipkjen Sipkes Bottema.

KINDEREN:

*1823* ELISABETH + ??? † 14.8.1886 te Oldeboorn  
*1824* CATHARINA + 12.10.1888 te Oldeboorn  
*1825* WILLEM SYTSE + 29.2.1892 te Oldeboorn

IX 919. GERRIT WILLEMS NIJDAM

+ 27.9.1853 te Oldeboorn  
trouwde 4.6.1886 te Utingeradeel met

AETSKE PIETERS NIJDAM

+ 29.2.1860 te ~~Oldeboorn~~ *hashentijns (1499)* dochter van Pieter Sytzes  
Nijdam en Eisjen Gerrits Eizinga.

KINDEREN:

*1826* PIET(ER)  
*1827* EISJE  
*1828* WILLEM. *ongetrouwd.*  
*1829* ELISABETH (gehuwd met LIEUWE FERWERDA, Stiens)

*wed. lieve vrouw van de vrouw.*

ZOON VAN SYTZE SYTZES POSTMA NIJDAM EN AKKE JOUKES DE JONG.

IX 927. JOUKE SYTZES NIJDAM

+ 9.11.1843 te Oldeboorn, huisschilder,  
trouwde 7.1.1869 te Utingeradeel met

TIETJE OENES BOONSTRA

+ 17.9.1844 te Oldeboorn, dochter van Oene Freerks  
Boonstra en Eke Jans de Jong.

KINDEREN:

*1830* AKKE JOUKES + 28.4.1870 te Oldeboorn  
† 21.6.1870 aldaar

*1831* AKKE JOUKES + 2.6.1872 te Oldeboorn

*1832* EKE JOUKES + 23.3.1874 te Oldeboorn

*1833* JETSKE JOUKES + 12.1.1876 te Oldeboorn

*1834* JELTJE JOUKES + 16.7.1879 te Oldeboorn

zie pag. 377, deel IV.

ZOON VAN HENDRICUS NIJDAM en SABINA TERWISGA VAN SCHELTINGA

IX 935. ASSUERUS NIJDAM

+ 16.11.1851 te Sneek  
† 20.3.1914 te Delft, apotheker trouwde

I JOHANNA MENSEN te Deventer † te Delft.

II ADRIANA SCHILTE (oktober 1887?)

+ 24.5.1865 te Delft. † 29.3.1949 te Den Haag.

KINDEREN:

Uit het 1e huwelijk twee dochtertjes, welke jong gestorven  
zijn en

*1835* HENRICUS WILHELMUS MARIA + te Delft 17.4.187 $\frac{8}{9}$   
† te Choisy aux BAS 4.8.1946.



Uit het tweede huwelijk:

- 1536 ASSUERUS CORNELIS MARIA + te Delft 27.8.1888  
1537 ANDRIANA JOHANNA MARIA + te Delft 6.2.1890  
1538 PAULINA + te Delft 12.3.1891  
1539 BERNARDUS JOHANNES ANTHONIUS + te Delft 27.8.1892  
1540 SABINA MARIA + te Delft 11.5.1894  
1541 JAN CORNELIS ANTHONIUS + te Delft 11.5.1894  
1542 MARIA + te Delft 17.3.1896  
1543 JOHANNA SEBASTIANA DOMINIA HENRICA + te Delft 24.10.1898  
1544 BARBARA MARIA + te Delft 10.3.1901

KINDEREN VAN AEMILIUS GERRITS NIJDAM en REINO RINSES RUIM.

IX 936. GERRIT AEMILIUS NIJDAM

+ 27.6.1813 te Arum (Fr.)  
† 12.1.1849 te Kimsverd (Fr.), arbeider, trouwde  
11.5.1839 te Wonseradeel met

HILTJE HILLES ADEMA

+ . . . . 1825 te Kimsverd, dochter van Hille Klazes  
Adema en Rinske Derks de Vries

KINDEREN:

- 1546 MELIS + 16.4.1840 te Kimsverd  
1547 HILLE + 22.7.1843 te Kimsverd  
† 14.4.1850 aldaar.

IX 938. RINSE AEMILIUS NIJDAM

+ 16.7.1817 te Arum  
† 9.2.1881 aldaar, koopman, kooltjer en kastelein.  
trouwde 19.11.1842 te Wonseradeel met

I AKKE NANNES WIERSMA

+ .... 1822 te Arum, dochter van Nanne Dirks Wiersma kastelein, en Imke Fokkes Eringa.

hertrouwde 18.9.1852 te Wonseradeel met zijn schoonzuster:

II TRIJNTJE NANNES WIERSMA

+ .... 1829 te Arum  
† 22.6.1858 aldaar

huwde 11.8.1859 opnieuw te Wonseradeel met

III TRIJNTJE TJEERDS OPPEDIJK

+ 23.2.1832 te Welsrijp, dochter van Tjeerd Hilles Oppediijk en Trijntje Jacobs Fijnje.

KINDEREN:

1547 AMELIS + 1.6.1844 te Arum  
† 14.5.1851 aldaar  
1548 NANNE + 28.8.1846 te Arum  
1549 REINO + 26.10.1849 te Arum  
† 14.2.1851 aldaar  
1550 REINO + 22.1.1853 te Arum  
† 9.4.1857 aldaar  
1551 AKKE + 22.10.1854 te Arum  
† 9.6.1856 aldaar  
1552 AMELIS + 19.2.1857 te Arum  
† 20.11.1857 aldaar  
1553 REINO + 30.5.1860 te Arum  
1554 TRIJNTJE + 24.3.1863 te Arum  
1555 AMELIS + 17.6.1869 te Arum  
1556 AKKE + 8.7.1871 te Arum

zich onveilig, indien hij zijn mascotte niet bij zich heeft. Ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang zijn wij dan weer aangeland bij het primitieve heidendom. Het blijkt duidelijk, er is een drang in de mens om te zoeken naar een hoger macht. Er is in het leven zoveel, dat onbegrepen is. Er is ook zo veel, dat angstig kan maken. Er is ook die grote onzekerheid. We weten immers niet, wat de dag van morgen brengen zal. Bij dit alles hebben we een keus. We kunnen het zoeken in primitieve afweer-middelen, zoals boven genoemd. Dat eist wel ontzettend veel geloof en berust eigenlijk nergens op. We kunnen ook in doffe berusting spreken van "toeval" en "noodlot" en staan dan echt voor het luchtledige. We kunnen ook, met het christendom, belijden, dat er een God is, die alles regeert en bestuurt, ook al begrijpen wij het niet en zouden het anders wensen, maar die in Jezus Christus onze Hemelse Vader wil zijn.

Koedijk, Ev.H.Nijdam Lzn.

FAMILIEBERICHTEN.

JACOB GERBEN WIJNJA en JANTJE SIEPERDA hebben het genoeg u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op D.V. donderdag 9 mei a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis van Wymbritseradeel te Sneek. Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur door de weleerw. heer ds jhr.C.van Eysinga in de Ned.Herv.Kerk te Oppenhuizen. Boornzwaag 28, Offingawier 89, mei 1968. Toekomstig adres: Boornzwaag 28.

GERRIT WIJNIA en TJEERDJE MUNNIKSMA hebben de eer U kennis te geven, mede namens wederzijdse ouders, dat zij voornemens zijn in het huwelijk te treden op D.V. woensdag 22 mei 1968 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Koudum. Kerkelijke bevestiging en inzegening 14.45 uur in de Ned.Herv.Kerk te Koudum door de weleerwaarde heer ds. Th. Hettinga. Mei 1968, Dorpsstraat 78, Oppenhuizen, Stationsweg 13, Koudum.

HENDRIK NIJDAM en WILLEMKE HAANSTRA geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei a.s., 's middags 1.30 uur ten stadhuize te Workum. Kerkelijke inzegening 2.15 uur in de Ned.Herv.kerk te Heidenschap door de weleerwaarde heer ds.W.van der Kooy van Lollum. Waaxens/Heidenschap, mei 1968. Toekomstig adres: Bieren 6, Waaxens.

Tankber en bliid dogge wy tyнге fan'e berte fan ús soan en  
bruorke PIER. W. Wijnja, R. Wijnja-Falkena, Jaap. Nieuwkoop,  
20 maeije 1968. Dorpsstraat 28. Tydlik: Alg. Ziekenhuis,  
Woerden.

- - - - -

Tige bliid binne wy mei ús famke en suske GERALDINA. H. Nij-  
dam, A. Nijdam-Boomsma, Simon, Hotze. Akkrum, 4 juni 1968.

- - - - -

Maandag 27 mei a.s. hopen onze lieve ouders en grootouders  
J.J.VAN GELDEREN en J.N.VAN GELDEREN-NIJDAM hun 35-jarig  
huwelijksfeest te gedenken.

Peter en Tinie, Yvonne Rob, Hans en Thea, Monica, Henk.  
Leeuwarden, mei 1968. Abbingastraat 14. Ze zijn die dag  
niet thuis.

- - - - -

Op 23 mei a.s. (Hemelvaartsdag) hopen wij D.V. met onze  
lieve ouders J.WIJNJA en E.WIJNJA-DE RAPPER hun 25-jarig  
huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen. Sneek, Wijde Noorderhorne 21.

- - - - -

Woensdag 29 mei hopen onze lieve ouders J.MENSIES en M.MEN-  
SIES-NIJDAM de dag te herdenken, dat zij 25 jaar geleden  
in huwelijk zijn getreden.

Tynaarlo, mei 1968. Populierenstraat 13. Hun dankbare kin-  
deren: Willem en Aly.

- - - - -

Heden overleed mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorg-  
zame moeder, behuwd- en grootmoeder MAIKE NIJDAM in de ou-  
derdom van 65 jaar, geliefde echtgenote van Berend Nijdam.  
Paterswolde, 23 mei 1968. Zonnehorst 34. B.Nijdam. Gronin-  
gen: R.B.Nijdam, J.N.Nijdam-Brik. Thesinge: B.R.Nijdam,  
S.Nijdam-Leugs. Paterswolde: W.A.Rutgers-Nijdam, E.Rutgers  
en kleinkinderen.

Heden overleed voor ons zeer onverwacht, onze lieve zorgzame OMA NIJDAM.

Ben, Arent, Marga, Hilbrand, Jeroen, Bertje, Jeanette, Marjanne, Cor, Rudy.

Rust zacht oma.

- - - - -

Heden overleed zeer onverwacht, onze lieve zuster, schoonzuster en tante MAIKE NIJDAM in de ouderdom van ruim 65 jaar, geliefde echtgenote van B. Nijdam.

Eelde, 23 mei 1968.

Eelde: T.Nijdam-Nijdam, B.Nijdam. Haren: G.Nijdam-Swieringa. Noordwolde (Gr.): A.Boschma-Nijdam. Neven en nichten.

- - - - -

In het St. Bonifatius-hospitaal te Leeuwarden is overleden onze beste tante DOETJE NIJDAM-V.D. VEEN oud 81 jaar, echtgenote van Auke Nijdam te Cornjum.

Leeuwarden: J.v.Gelderen-Nijdam, J.J.v.Gelderen. Cornjum:

W.J.Nijdam, A.Nijdam-Swart.

Cornjum, 30 mei 1968.

- - - - -

Heden ging rustig van ons heen onze geliefde moeder, groot-en overgrootmoeder SIETSCHÉ DE BRUIN, in de ouderdom van 98 jaar, sedert 25 mei 1958 weduwe van K.D.Nijdam.

Leeuwarden, 5 juni 1968. Nieuwe Schrans 23.

A. van der Let-Nijdam.

- - - - -

#### FAMILIE - NIEUWS.

Benoemd tot hoofd van de Chr. school voor Ulo "Rehoboth" te Sneek, de heer K. Wijnia te Sneek.

mei 1968.

- - - - -

Van de heer A. Telgenhof van Heerenveen die zich nogal eens bezig houdt met genealogie en het daaraan verbonden sneupwerk, ontving ik een rekenbriefje van Willem S. Nijdam van 1865 dat gevonden werd in een houten kist van wijlen de heer J.L. de Jong, gewoond hebbende te Heerenveen.

1865

WILLEM S. NIJDAM

1 ons wit bijhelfen	10
$\frac{1}{2}$ ons groen bijhelfen	5
$1\frac{1}{2}$ ons stopverf	6
$1\frac{1}{2}$ ons grijs onder drempel	15
zwart	5
loon	20
	<hr/>
	61 ct.
Emmers en Tobben	30
	25
1 ons grondverf	11
1 ons groen	16
1 ons rood	8
zwart	5
	<hr/>
	95

De heer Telgenhof merkt nog op dat naar zijn mening de grootmoeder van wijlen de heer de Jong, de naam droeg van Nijdam en dat de grootouders destijds in Oldeboorn hebben gewoond.

P.S. Het originele rekenbriefje is in het bezit gekomen van de Stichting.

HARTVERSTERKEND.

In het februari-nummer 1968 schreef ik dat het hartversterkend zou zijn als ieder lid een nieuw lid ging aanbrengen, want er waren nog zoveel "Nijdamstra's" die nog geen lid zijn. Deze wens is niet in vervulling gegaan.

Nu werd ik een dezer dagen verrast met een brief uit Amsterdam van een neef die direct twee lid/abonn. opgaf.

Hartelijk dank neef Wijnja!

Mag dit voor ons allen een aansporing zijn om een nieuw lid te winnen.

De mogelijkheden zijn er!

- - - - -

In het "Friesch Dagblad" van zaterdag 1 juni komt een artikel voor over de Nijdamstra-Stichting, verrijkt met foto's.

Het is de moeite waard het in zijn geheel te plaatsen, maar in het juni-nummer van de "Tyngge" is hiervoor geen plaatsruimte.

Ik beloof U dat het in het augustusnummer zal worden opgenomen, met de foto's.

Dat wordt dan een bijzonder mooi exemplaar.

- - - - -

- - - - -

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING

Voorzitter: T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden, tel. 05100 - 22167.

Secretaresse: M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat  
21, Leeuwarden, tel. 05100 - 21232.

Penningmeester: C. v.d. Schoot Azn., Torenflat 179,  
van Lenneplaan, Groningen,  
tel. 059 - 0.50 - 52536.

L E D E N:

H.Nijdam-Smit, Boerhaavelaan 113, Groningen  
Tel. 05900 - 53701.

W.P. Nijdam, Nijlânsdyk 32, Leeuwarden  
Tel. 05100 - 21579

K. Nijdam, Anna van Burenstraat 14, Sneek  
Tel. 05150 - 3739

---

POSTREKENING 82.67.24 t.n.v. penningmeester  
NIJDAMSTRA-STICHTING, Groningen

FAMILIEBLAD: "De Nijdamstra Tyng", lid/abonnees  
betalen f 4.25 per half jaar.  
Donateurs (leden f 1.-- per half jaar).

REDACTEUR: T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: K. Nijdam, Anna van Burenstraat 14,  
Sneek, Tel. 05150 - 3739.

---

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:  
Anna van Burenstraat 14, Sneek,  
zo mogelijk met opgave van nieuw adres.

---